

Zingevingdag 2018

Kijk mee in de spiegel



Olieverf op doek van Roger Raveel
'Hand en groene vlek met vierkant' (1991)

Een dag vol inspirerende en zingevende reflecties over *'de samenleving die we voor ogen hebben'*, over *'doen we wat we zeggen'* en over *'durven we als middenveld echt het verschil maken'*.

Met debat en sterke inleiders als:

Gie Goris (MO*)
Ann Vermorgen (ACV)
Ann Demeulemeester (Familiehulp)
Didier Vanderslycke (Orbit)
Luk Bouckaert (emeritus hoogleraar ethiek KULeuven)

Programma: zie achterzijde

uitnodiging

vrijdag 22 juni 2018

Hotel Royal Astrid in Oostende

Een boeiende vormings- en ontmoetingsdag voor beleidsverantwoordelijken, beroepskrachten, zingeving-coördinatoren en vrijwilligers binnen en buiten beweging.net en netwerkpartners.

Inschrijven **vóór 10 juni 2018**
via e-mail: tony.dejans@beweging.net

Deelnameprijs is **20 euro**
Vooraf te storten op rekening **BE80 7995 5021 0977**

Wie langer aan zee wil verblijven kan rechtstreeks zelf boeken via www.royalastrid.com

Zingevingdag 2018

Programma

09u15 Onthaal met koffie en ontbijtkoek

10u00 Welkom en duiding van het thema

10u10 **Gie Goris** (*hoofdredacteur MO**)
Universele mensenrechten, maar dan voor iedereen

Op 10 december 2018 vieren we de 70ste verjaardag van de Universele Verklaring van de Mensenrechten. Gelden deze voor iedereen? Overal? Op dezelfde manier? Wat met pleidooien om sommige rechten en vrijheden te beperken? Hoe verbinden met democratie en rechtsstaat? Wat is de rol van het middenveld? En hoe heeft dat te maken met levensbeschouwing en spiritualiteit?

11u10 Koffiepauze

11u30 **Ann Vermorgen** (*ACV*) en **Ann Demeulemeester** (*Familiehulp*)
Twee reflecties op de voordracht van Gie Goris vanuit de eigen organisatie

12u00 Debat van de zaal met de 3 sprekers

12u30 Lunch en middagpauze

14u00 **Didier Vanderslycke** (*ORBITvzw*)
Spoel je mond en spits je oren
Verbindend communiceren met mensen in angst

15u00 Korte pauze

15u15 **Luk Bouckaert** (*emeritus hoogleraar ethiek KULeuven*)
Kijken in de spiegel van de hoop

Voor welke hoop kiezen wij? En vooral: welke hoop is er nodig om de toenemende 'onoplosbare problemen' in onze samenleving te overstijgen? Hoe werkt de hoop als ethisch kompas door in leiderschap en economie?

16u15 We sluiten af met taart en koffie